

Det vigtigste, der skete for sporten i årene op til 75-års jubilæet, foregik imidlertid på avlsfronten. Opdrætterforeningen havde tjent gode penge på Joes Pride, og i 1964 ville man hente nogle amerikanske avlshingste hjem. Gerhard Petersen fortæller herom: „Dengang havde vi hårdt brug for blodfornyelse i avlen. Jeg havde på forhånd kigget flere hingste ud til gennemsyn. Frosty Hanover var imellem, men længere nede på listen. Der var især én, de danske opdrættere var varme på, men jeg var kommet under vejr med, at svenske opkøbere var ude efter Frosty. Du må hellere se at komme først, tænkte jeg og ændrede besøgsrækkefølgen.“

„Jeg havde godt hørt om hingstens temperament, men ræsonnerede som så, at siden Stanley Dancer havde fået styr på den, så var det nok snarere forårsaget af en forkert behandling fra starten end af dens egentlige natur. Jeg faldt for hesten straks, jeg prøvekørte den. Egentlig var det jo ikke den hingst, jeg skulle købe, men jeg tænkte: den chance får du ikke igen. Jeg slog til, selv om prisen var høj, faktisk omtrent det beløb Opdrætterforeningen har ladet mig disponere over til flere hingste. Min kollega, afdøde træner Palle Sperling, som var med, sagde til mig: „Hvordan tør du?“ Men der var ikke tid til at sende telegrammer hjem. Svenskerne var nå trænerne.

De kom lige efter, at handelen var sluttet. Alligevel forsøgte de at få fat i Frosty ved at byde over, men ejeren, Mr. Duer, stod ved sit ord, og glad var jeg.“

Det uventede køb havde sat gang i spekulationerne herhjemme. Da Gerhard Petersen landede i Kastrup med Frosty Hanover, var mange journalister mødt frem for at stille nærgående spørgsmål om dens hysteri, dens skæve forknæ osv. Træneren svarede tålmodigt og fremhævede bl.a. hingstens moderlinie. Til slut var det galt med hingstens størrelse. Gerhard Petersen fortæller: „En journalist blev ved at spørge: „Hvor stor er den, Gerhard?“, skønt alle kendte dens mål. Til slut svarede jeg: „Stor nok“, og så var det pressemøde slut!“

Frosty Hanover blev et utroligt lykkekøb for dansk travsport, og det hører med til historien, at den oprindeligt udsete hingst blev solgt til Sverige, hvor den ikke gjorde nogen glad. Frosty blev derimod en sand champion, som gav os det sportslige løft, som trækker alle andre initiativer. Den producerede en lang række stjerner og derbyvindere, herligt robuste heste. Dens søn Ejnar Vogt er den mest imponerende derbyvinder, denne skribent har set og den eneste danskfødte hest, der har vundet storløb på verdens mest krævende bane, Vincennes i Paris, endda både for sulky og under rytter.